

ΤΟ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝ ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΟΥ 48ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απόσπασμα εκ του ημερολογίου ενός ατάκτου

«Το απόγευμα, άμα έμελέτησα τὸ μάθημά μου, έβγῆκα ὅπως συνείδησα εἰς τὴν πλατεία. Ἐκεῖ, ἐνῶ έσυλλογιζόμουν τὸ βαθμὸ που θὰ έπερνα αὔριο, εἶδα ὅτι εἶχα προχωρήσει ἄρκετὰ μακριὰ ἀπὸ τὸ σπίτι μας. Ἐξαφνα ἄρχισα νὰ πηδῶ σὰν τρελλὸς καὶ έπειτα νὰ τρέχω με ὅλη μου τὴ δύναμι καὶ με τὲς ἄκρες τῶν ποδιῶν μου σὰν νὰ ἤθελα νὰ μὴ μ'ἀκούση κανεὶς. Πραγματικῶς δὲν μ'ἀπότησαν τὰ μάτιά μου — έχω τόση πεποίθησι 'ς αὐτὰ — ἐκεῖ μακριὰ 'ς τὸ συνειθισμένο πάγκο τῆς πλατείας, κάτι έβλεπα. Ἄρχισα νὰ γελῶ δυνατὰ καὶ έπροσπαθοῦσα νὰ πνίξω τὰ γέλια μου γιὰ νὰ πλησιάσω. Ἐπάνω 'ς τὸ πάγκο καθόταν ἕνας, ποῦ ἀπὸ τὴ στολή του καὶ μάλιστα ἀπὸ τὸ ποδήλατό που ἦτο στηριγμένο 'στὸ πίσω μέρος τοῦ πάγκου φαινόταν ὅτι ἦτο ποδηλάτης, ὅχι βέβαια ἀκάματος, ἀφοῦ, ἀπὸ τὴν κούρασι φαίνεται ἐπλησίαζε νὰ κοιμηθῆ γιὰ καλὰ καὶ δὲν κατάλαβε τὸ παιγνίδι ποῦ τοῦπαιζα. Πλησιάζω σιγά-σιγά, χωρὶς νὰ μ'ένοῦση, πέρνω τὸ ποδήλατο, ἀνεβαίνω — λησιμόνησα νὰ σας εἰπῶ ὅτι ἤξευρα καλὰ ποδήλατο, γιατί με εἶχε μάθη ὁ Τάκης τὸ παιδί τοῦ δικαστοῦ ποῦ εἶμεθα συμμαθητὰί — καὶ δρόμο.



Ἐτσι λοιπὸν με γέλια έτρεφα καὶ δὲν έτολμοῦσα νὰ γυρίσω τὰ μάτια μου 'ς τὸν ποδηλάτη. Εἶχα προχωρήσει πολὺ, ὅταν εξαφνα ἀκούω κάτι φωνές, ποῦ ὅταν τὲς συλλογιζόμαιο με πιάνει ἀνατριχίλα :



— Ἐ! . . . σὺ παιδί . . . μωρέ, στάσου . . . δὲν ἀκούεις! . . . ἔ. . . Μισογυρίζω καὶ βλέπω τὸ φίλο νὰ με κυνηγᾷ με ὅλη του τὴ δύναμι, ἐνῶ ἐγὼ σκυμμένος κάτω, πεθαμμένος ἀπὸ τὰ γέλια έκανα τὸν κουφὸ καὶ έτρεχα.

Μόλις ὁμως έστρεψα τὴ γωνία ἐνὸς σπιτιοῦ καὶ νὰ τὸ σκυλάκι τῆς κυρᾶ-Στάθαινας, ποῦ έσκουπίζε 'ς τὴν πόρτα, έτοιμο νὰ με γαυγίση. Ἐμπρὸς ὁ σκύλος ἀκίνητος, 'πίσω ὁ έχθρὸς μου, ποῦ ἀπὸ ποδηλάτης έγινε τώρα πεζοπόρος. Βαρῶ τὸ κουδοῦνι, τὴ σφυρίκτρα, βάζω τὲς φωνές, ἐκεῖνο ἐκεῖ ἀκλόνητο, ἀσάλευτο. Δὲν ἐπρόφθασα νὰ παραμερίσω, ἀφοῦ δὲν παρεμέριζεν ἐκεῖνο, καὶ ἰδοὺ τὸ κακόμοιρον τὸ σκυλάκι καταπατημένο, μισοφοπισμένο ἀπὸ κάτω ἀπὸ τὲς ρόδες τοῦ ποδηλάτου μου. Τότε πλέον ἡ Κυρᾶ-Στάθαινα ἄγριεμένη, με μάτια γουρλωμένα ἀπὸ τὴν ὀργὴν της, κτυποῦσε κάτω τὰ πόδια της καὶ ἤθελε νὰ μου καταφέρῃ τὴν πελώρια σκούπα.

Ἐξοφνο αἰσθάνομαι ἕνα δυνατόν και μόνον τρέχω. Ἐξαφνα αἰσθάνομαι ἕνα δυνατόν και μόνον τρέχω. Ἐξαφνα αἰσθάνομαι ἕνα δυνατόν και μόνον τρέχω. Ἐξαφνα αἰσθάνομαι ἕνα δυνατόν και μόνον τρέχω.



Ἐξοφνο αἰσθάνομαι ἕνα δυνατόν και μόνον τρέχω. Ἐξαφνα αἰσθάνομαι ἕνα δυνατόν και μόνον τρέχω. Ἐξαφνα αἰσθάνομαι ἕνα δυνατόν και μόνον τρέχω. Ἐξαφνα αἰσθάνομαι ἕνα δυνατόν και μόνον τρέχω.

Ἐξοφνο αἰσθάνομαι ἕνα δυνατόν και μόνον τρέχω. Ἐξαφνα αἰσθάνομαι ἕνα δυνατόν και μόνον τρέχω. Ἐξαφνα αἰσθάνομαι ἕνα δυνατόν και μόνον τρέχω. Ἐξαφνα αἰσθάνομαι ἕνα δυνατόν και μόνον τρέχω.



Ἐξοφνο αἰσθάνομαι ἕνα δυνατόν και μόνον τρέχω. Ἐξαφνα αἰσθάνομαι ἕνα δυνατόν και μόνον τρέχω. Ἐξαφνα αἰσθάνομαι ἕνα δυνατόν και μόνον τρέχω. Ἐξαφνα αἰσθάνομαι ἕνα δυνατόν και μόνον τρέχω.

γύρω του ἦταν σκορπισμένη μιὰ λαμαρίνα με κουλουράκια. Τὰ μάτιά μου ἄρχισαν νὰ θολώνουν' κάτι κτύπους καὶ κάτι ἄγριοφωνές ἀκούω ἀπὸ πίσω μου σὰν νὰ βγαίνουν ἀπὸ χίλια στόματα, τὰ πόδια μου δὲν κινοῦν πιά τὲς ρόδες, τὰ



χέρια μου δὲν γυρίζουν πιά τὸ τιμόνι. Μισογυρίζω νὰ ἰδῶ τοὺς έχθρὸς μου . . . ὅ,τι εἶδα ἐκεῖνη τὴ στιγμή δὲν θὰ το ξεχάσω ὅσο ζῶ : Ἡ Κυρᾶ-Στάθαινα ἦταν έτοιμη νὰ μου καταφέρῃ τὴ φοβερὴ σκούπα ὁ μάγειρος εἶχε βάλῃ τὰ χέρια σὰν κανένας περίφημος δρομεὺς καὶ έτρεχε με ὅση δύναμιν έτρεχε καὶ ὁ ποδηλάτης . . . ἄ. . . με εἶχε πλησιάσει κοντὰ ἕνα βῆμα, με τὸ χέρι ἀνοικτὸ νὰ με συλλάβῃ. Τρέμω, φοβοῦμαι, τὰ χάνω, έτυχε καὶ μιὰ πέτρα ἐκεῖ μπροστὰ καὶ ἀμέσως Νίκος, ποδήλατο, ποδηλάτης, μάγειρος, Κυρᾶ-Στάθαινα, σκούπα σκυλάκι, (γιατί ὅλα έσκόνταψαν 'ς ἐμένα ποῦ έπεσα πρώτος,) βρεθήκαμε κυλισμένοι χάμω 'στὰ χῶματα.

Δὲν ένοοῦσα τίποτε, ἦμουν ἀναισθητος καὶ μόνο τὸ κεφάλι μου φαινόταν ὅτι μοῦ πονοῦσε δυνατὰ. Ὅταν συνῆλθα λιγάκι, ἕνα βλέμμα δειλὸ φέρνω γύρω μου. Ἐστὴ γωνία ἐνὸς φαρμακείου βρίσκεται τὸ κατακομματιασμένο ποδήλατο καὶ ἡ κυρᾶ-Στάθαινα ὠμιλοῦσε με ἕναν κλητῆρα. — Μὰ κυρὰ μου . . . — Μὰ δὲν εἶνε τρόπος κύρ-κλητῆρα, νὰ μού πατήσῃ τὸ σκυλάκι μου . . . — Δὲν πειράζει τώρα τὸ γιατρέυεις 'στὸ φαρμακεῖο καί. . .

μου τὸν 'πῆραν γιὰ ἐλέφαντα. Ἰτετρα εἶδα ὅτι ἦταν ὁ φαρμακοποιός. Ξεύρετε λοιπὸν τί έγινε ; Τὴν ἄλλην ἡμέρα μέσα ἀπὸ τὸ κρεβάτι μου, ποῦ κάθησα τόσες μέρες με σπασμένο κεφάλι, εἶδα τὸν πατέρα μου νὰ φάγη τὲς τόσες ποὶ γιὰ παράδες διὰ τοὺς λογαριασμοὺς, ποῦ τοῦ έπαρουσίασαν ὅλα μαζί τὰ πρόσωπα τῆς χθεσινῆς κωμῆδας, ὁ καθεὶς δι' ὅ,τι έπαθεν ἀπὸ τὴν κακοκεφαλίά μου.

Ἀπὸ 'κείνη λοιπὸν τὴν ἡμέρα, ὅποτε βλέπω παιδί σὲ ποδήλατο, θυμοῦμαι με φρίκη τὸ πάθημά μου, ἀπὸ τὸ ὅποῖον έμαθα ὅτι δὲν πρέπει ποτὲ νὰ ἐγγίζω με τὸ ξένο πρᾶγμα. Νίκος. Διὰ τὸ πιστὸν τῆς ἀντιγραφῆς. ΤΙΚ-ΤΑΚ, ἐτῶν 16.

ΠΙΘΗΚΟΙ ΧΡΥΣΟΘΗΡΑΙ. — Περιγηγητής, ἐπανελθὼν ἐσχάτως ἀπὸ τὸ Τράνσβαλ τῆς Ἀμερικῆς, διηγείται ὅτι κάτοικός τις τῆς πρωτεύουσας Πρετορίας, κάτοχος ἐνὸς τῶν πολυαριθμῶν χρυσορυχείων τῆς χώρας ἐκεῖνης, εἶχε δύο πιθήκους πολὺ εὐφυεῖς, οἱ ὅποιοι συνείθιζον νὰ τον ἀκολουθοῦν εἰς τὸ μεταλλεῖον. Εἶδον ἐκεῖ τοὺς



ἐργάτας συλλέγοντας τὸ πολύτιμον μέταλλον καὶ χάρις εἰς τὸ μιμητικὸν αὐτῶν ἐνοστικτὸν έκαμον καὶ ἐκεῖνο τὸ ἴδιον.

Ταχέως συνείθισαν νὰ γνωρίζουν τὸν χρυσὸν κάλλιστα καὶ έγιναν οὕτω συνεργάται τόσον δεξιὸι καὶ ἀκαταπὸνητοι, ὥστε ὁ ἰδιοκτῆτης τῶν μεταλλείων ἐσκέφθη ὅτι ἤδυνάτο νὰ χρησιμοποίησῃ εἰς τὸ στάδιον τοῦτο καὶ ἄλλους πιθήκους. Ἐπρόμηθευθῆ λοιπὸν εἰκοσιτέσσαρας ἀκόμη, οἱ ὅποιοι διδαχθέντες τὴν τέχνην ἀπὸ τοὺς δύο πρώτους, έγιναν μετ' ὀλίγον ἱκανοὶ νὰναπληρῶσουν πέντε ἢ ἕξ ἐργάτας καὶ συνεσῶρευον κάλλιστα εἰς μικροὺς σωροὺς τὸ ὄρυκτόν. Ὁ ἰδιοκτῆτης ἐφαίνετο λίαν εὐχαριστημένος, ἀπὸ τὴν καινοτομίαν του, καὶ δικαίως. Οἱ πιθήκοι ἀνεδειχθῆσαν τέλειοι ἐργάται, ἀπῆλλαγμένοι ἀπὸ τὰς ἀνθρωπίνους κακίας καὶ πλήρεις ἀρετῶν. Ἦσαν τίμιοι, δὲν έκλεπτον τὸν χρυσὸν, δὲν ἐπινοοῦν πνευματώδη ποτὰ, δὲν καθυστέρουν, δὲν ἦσαν ἀπαιτητικοί, δὲν έκαμνον ἀπεργίας. Πρότυπα ἐργατῶν χρηστῶν καὶ ἀκαταπὸνητων τέλους, οἱ ὅποιοι δύνανται νὰ χρησιμεύσουν ὡς ἀξιόμιμητον παράδειγμα εἰς πολλὰ παιδιά.



Δὲν ἐπρόφθασα νὰ ἀκούσω τὰ ἄλλα, γιατί ὁ μάγειρας κι' ὁ ποδηλάτης μ' ὠδηγοῦσαν με σπασμένο κεφάλι 'στὸ φαρμακεῖο. Ἐστὴν πόρτα καθόταν ἕνας, ποῦ τὰ σκοτισμένα μάτια

